

Bidden met Pater Pio

1 Het Anker van de hoop

2 God blijven loven

3 Gods Wil

4 Jezus weent

1 Het Anker van de Hoop

“Mijn vijanden wensen mij kwaad toe:
‘Wanneer zal hij sterven, vergaat zijn naam?’ ...
Zij fluisteren samen, zij die mij haten,
En vragen zich af wat voor ziekte ik heb.”

Psalm 41, 6 en 8

De vijand zegt mij dat ik een dwaas ben om al mijn hoop op God te stellen.

Geloof, hoop en liefde zijn de drie goddelijke deugden. Door het geloof weten we Wie God is en wijden we onszelf aan Hem toe. Omdat we Hem kennen weten we dat we veilig ons vertrouwen op Hem kunnen stellen en dat is de hoop. De liefde gaat nog een stap verder, door ons in dat vertrouwen aan Hem weg te schenken en dit ook in de naastenliefde om te zetten.

Pater Pio zegt over de hoop:

“Ik spoor je aan om vol vertrouwen te zijn. Een ziel die op de Heer vertrouwt en al zijn hoop op Hem stelt heeft niets te vrezen. De vijanden van jouw redding zijn altijd in de buurt om het anker uit je hart weg te kapen, jouw vertrouwen in God onze Vader, dat je naar de redding zal leiden. Houd dit anker stevig vast en laat het geen moment los. Anders is alles verloren.”



Hij denkt aan de woorden uit de Hebreënbrief: “De hoop is het veilige en vaste anker van onze ziel. Zij dringt door binnen het heiligdom, waar Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan...” (6,19) Zo worden geloof, hoop en liefde ook altijd afgebeeld: een kruis, een anker en een hart. Door de hoop weerstaan wij de influisteringen van de vijanden, de duivel en de ongelovigen. Maar dit gebeurt evenzeer door de nederigheid, die door de goddelijke deugden in ons hart kan groeien. Daarom zegt Pater Pio:

“Wees altijd op je hoede en beschouw jezelf niet als op enige wijze goed of meer dan anderen. Denk niet dat je beter bent dan anderen of even goed, maar beschouw hen allen beter dan jezelf. De vijand overwint wie arrogant is, maar niet wie nederig van hart is. Verjaag wat de vijand luid in je oor fluistert om je te doen geloven dat je bijna op het punt staat verloren te gaan. Veracht deze kwade ingevingen en leef in vrede, want de Heer is met je in de beproevingen, als nooit te voren.”

Ook hier denkt hij aan een woord uit de heilige Schrift, van Sint Paulus: “Acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf.” (Fill.2,3) Omdat we weten dat we geborgen zijn in Gods drie-ene liefde en dat Jezus Zelf de weg van de deemoediging, zoeken we altijd het beste voor de ander, zelfs voor onze vijanden.

Heer, ook al zeggen mijn vijanden dat alles verloren is, ik vertrouw op U. Amen.

2 God blijven loven

“Al wat ademt: looft de Heer!”

Psalm 150, 5

Wanneer de duisternis mij omgeeft, is het moeilijk om de Heer te loven.

Dat herkennen we allemaal. Tegenslagen, verdriet, pijn, teleurstellingen ..., ze snoeren onze keel dicht. Maar Pater Pio leert ons, zo snel mogelijk ons te herpakken en uit te zien naar hoe God gaat helpen. Hij schreef:

“Verheug je te allen tijde, want het juk van de Heer is aangenaam. Je verheerlijkt de Heer door je leven, en Hij is blij met je. Laat nooit in je hart enige ruimte toe voor droefheid, want dat zou in strijd zijn met de heilige Geest die in je hart is uitgestort.”

Wat een wijze woorden, die laten zien hoe zeer Pater Pio de menselijke ziel kent. Bij duisternis kunnen we bekoord worden door de gedachte dat God niet van ons houdt. Dit kan komen uit een soort minderwaardigheidsgevoel of uit een kinderlijke ontevredenheid. Nee, zegt Pater Pio, Jezus is blij met je. Natuurlijk kan droefheid toeslaan, maar het mag niet ons hart binnengelaten worden. Daar woont immers de heilige Geest, en Die is de Geest van vreugde en vrede in de Heer.



“Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting’. (2 Korintiërs 1,30) Moge deze goede Vader doorgaan met het schenken van Zijn genade en je troosten in alle omstandigheden van dit leven. Ik kan je niet vertellen hoe dankbaar ik ben voor zulk een tedere Vader, Die niet ophoudt je te overstelpen met zoveel goede gaven, ondanks je onwaardigheid en ondankbaarheid... Hij zij eeuwig geloofd en gezegend door alle schepselen.”

Wat degene aan wie Pater Pio schreef, zelf niet direct zag, herkende de pater wel. God blijft troosten en ons zijn goede gaven schenken. Daarom is het belangrijk om altijd maar weer te proberen God te danken. Dankzegging is een vorm van God loven. Het is God loven om wat Hij geeft. Door Hem te gaan danken, zullen we ontdekken dat er nog veel meer is om voor te danken, maar dat we eerder nog niet hadden gezien. En dan tenslotte nog enkele woorden van Pater Pio, die zo troostrijk zijn, omdat ze zo waar zijn:

“Wees niet bang... Verheug je, want op het moment dat je dit het minst verwacht, zal de Heer een licht laten schijnen in de duisternis.” “Verheug je, want Jezus is bij je.”

***Heer, wat er ook gebeurt, U bent bij me.
Geloofd zijt Gij, o Heer. Amen.***

3 Gods Wil

Dat ik uw Wil volbreng.
Mijn God, dat is het wat ik wil,
Uw wet staat in mijn hart geschreven.

Psalm 40, 8b-9

Ja, Gods geboden zijn in mijn hart, en ik verlang Gods wil te doen op elk moment, maar waar krijg ik de innerlijke kracht vandaan om dit te doen?

Het is een belangrijke stap vooruit op onze geestelijke weg, wanneer we ervan overtuigd zijn dat het nodig is Gods wil te doen. De heilige Geest wil dat zelfs tot een verlangen maken. Het was immers het hartsverlangen van de mensgeworden Zoon: de Wil van de Vader te volbrengen. De Hebreënbrief legt dan ook de bovengenoemde woorden uit Psalm 40 in de mond van Jezus (Hebr.10,7). Gods wil vinden we in de Persoon van Jezus, in de voorschriften van de Kerk en de heilige Schrift. Het is bijvoorbeeld Gods Wil om gedoopt te worden en zondag naar de heilige Mis te gaan. Maar ook in het dagelijkse leven probeert een christen te leven volgens Gods wil. Dat is niet makkelijk en daarom klinkt de vraag: waar haal je de kracht vandaan? Jezus vraagt nooit iets aan ons, zonder ook de genade ervoor te geven. Luisteren we naar Pater Pio:



“Eeuwige Vader, hoe kan ik voldoen aan de smeekbede, die uw Zoon ons gaf: ‘Uw wil geschiede op aarde als in de hemel’, als ik niet de kracht daartoe ontving van het zuivere Vlees (de heilige Communie)? Want zelfs nu, ondanks de krachtige hulp die Jezus ons naliet in dit Sacrament van zijn Liefde, merk ik vaak op het punt te staan om tegen uw wil in te gaan en in opstand te komen...”

Pater Pio zegt dat we dankzij de heilige Communie in staat zijn Gods wil te doen. Maar zelfs een grote heilige als hij kende momenten dat het heel erg moeilijk was. Zonder de Eucharistie zijn we geneigd toch weer heel snel onze eigen wil te gaan doen. Maar in het Onze Vader worden Gods Wil en ons ‘dagelijks Brood’ al met elkaar verbonden. Pater Pio schreef:

“Heilige Vader, ‘Geef ons heden ons dagelijks brood (de Eucharistie)’. Vader, schenk ons Jezus altijd weer in dit korte verblijf, in dit ballingsoord. Schenk Hem aan ons, en geef dat wij mogen toenemen in waardigheid om Hem in ons hart te verwelkomen. Ja, schenk Hem aan ons, en we zullen er zeker van zijn aan het verzoek te voldoen dat Jezus zelf tot U richtte voor ons: ‘Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.’”

Het dagelijks brood is allereerst het Eucharistisch Brood, het Lichaam van Christus. Door de Heer in de heilige Communie in ons hart toe te laten, ontvangen we ook Zijn houding om altijd de wil van de Vader te volbrengen. En de vele keuzen waar het leven ons voor plaatst, kunnen we dan ook maken vanuit die verbondenheid met Jezus.

Vader, schenk mij Jezus, opdat ik altijd uw Wil kan doen. Amen.

4 Jezus weent

“Jezus begon te wenen.”

Johannes 11,35

In de loop van zijn leven ervoer Pater Pio vele malen visioenen van Christus en hij hoorde Hem zelfs spreken. De woorden die we hier lezen, lijken aan te sluiten bij de boodschap van Fatima. Jezus' woorden zijn opgenomen in Pater Pio's brief van 12 maart 1917:

“Met welk een ondankbaarheid wordt mijn liefde voor de mensen beantwoord!”, zei Jezus. ‘Ik zou minder beledigd worden door hen als Ik hen minder had bemind... Maar Mijn Hart is er om te beminnen. Zwakke en lafhartige mensen die geen moeite doen om verleidingen te overwinnen en behagen scheppen in hun slechtheid... De zielen [die Ik uitgekozen heb] ... laten Me 's nachts en overdag alleen in de kerken. Ze laten zich niets meer gelegen aan het Sacrament des Altaars. Bijna niemand spreekt ooit over dit Sacrament van Liefde. Zelfs degenen die erover spreken doen dit helaas met een grote onverschilligheid en ongeïnteresseerdheid.”



“Mijn hart is vergeten. Niemand denkt er nog aan Mijn liefde en Ik word voortdurend verdriet gedaan. Voor veel mensen is Mijn huis een plaats van vermaak geworden.” [Op dit punt bleef Jezus, volgens Pater Pio's eigen woorden, stil, de tranen deden zijn keel samentrekken en Hij weende.] Daarna vervolgde Jezus het gesprek met Pater Pio: *‘Ik zie, mijn zoon, de vele mensen die hypocriet handelen en mij verraden door het ontvangen van de Communie op ontheiligende wijze en het licht en de kracht die Ik hen onophoudelijk geef, met voeten treden...’*

“Ik heb slachtoffers nodig om mijn Vaders gerechtigheid en goddelijke toorn te bedaren’, vervolgde Jezus. ‘Hernieuw het offer van je gehele wezen en doe dit zonder enige terughoudendheid.”

In zijn brief is te lezen dat de heilige Pater Pio daarna tegen een bevriende priester zegt, “Ik heb het offer van mijn leven hernieuwd en als ik enige gevoelens van droefheid ervaar, is dat in het beschouwen van de God van Smarten.”

Gebed

Heer Jezus Christus, God van Smarten, vergeef mij dat ik U negeerde in het Sacrament des Altaars. Vergeef mijn zonden, die er de oorzaak van zijn dat U goddelijke tranen weende. Van nu af, offer ik U op, voor het herstel van alle zonden tegen Uw Kostbaar Lichaam en Bloed in de heilige Eucharistie, mijn dagelijks lijden, de beproevingen, teleurstellingen en offers. Moge U deze nederige offers aanvaarden en moge ik er nooit aanleiding van zijn dat U opnieuw weent. Amen.
